



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

MEVROUW

Antoon Andreas BUYS

geboren **Maria Dymphna NAENEN**

geboren te Esschen, 26 September 1910

MEJUFFER

Maria Philomena BUYS

geboren te Antwerpen, District Mortsel, op

17 September 1941

MIJNHEER

Joseph Leon Jaak BUYS

geboren te Antwerpen, op 12 October 1936

MIJNHEER

Jan Martin BUYS

geboren te Antwerpen, op 16 Februari 1938

allen godvruchtig overleden te Mortsel, tengevolge van
het luchtbombardement op 5 April 1943.

In 't Kruis is zaligheid !



Zij was eene uitstekende echtgenootte en een allerteederste moeder : de liefde die zij haren man en hare kinderen toedroeg, sloot echter de liefde jegens God niet uit.

Daarom treuren allen die haar gekend hebben, diep om haar pijnlijk heengaan.

Drie schone bloemen had God in haren huiselijken tuin geplaatst : doch de Engel des doods is gekomen en heeft ze geplukt om ze aan te bieden aan het Onbevleete Lam.

Rust zacht onder 't kruis, duurzame Echtgenootte, lieve kinderkens : den God die aan 't kruis zijn bloed voor u gaf, moogt gij thans aanschouwen, beminnen en loven ; maar wij weenen bitter en veel op uw graf. Vraag dat Hij ons steune in de wreede beproeving.

Duurbare Echtgenoot, mijn heengaan valt u pijnlijk zwaar ; maar Gods wil geschiede. Ik blijf u beminnen in den hemel zooals ik u op aarde bemind heb. Eens zien wil elkander weer.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. 7 j. afl.
Lieve engelen, bidt voor ons.

Mijnheer Antoon Andreas BUYS en Familie,
danken U van harte voor Uwe deelneming in het smartelijk verlies van hunne teergeliefde echtgenootte, dochter, zontjes, zuster, schoonzuster, tante, nicht en neefjes die hun zoo dierbaar waren.

L. Celis, begrafenissen 501 Drukk. Jos Verheyen
Boechout Boechout