

*Wie hem gekend heeft  
vergeet nooit zijn gouden hart,  
er was plaats voor iedereen.*

Dankbaar aandenken aan

## Frans CALLEBAUT

oprustgesteld werknemer bij de NMBS

levensgezel van Bertha DE BRUYN

geboren te Aalst op 3 juni 1923  
en vredig thuis overleden  
te Boechout op 19 oktober 1995.

Ble,

Ik beloofde je om je thuis te verzorgen.  
Met de hulp van onze kinderen en kleinkinderen  
is je vurige wens vervuld : thuis te mogen  
inslapen, omringd door al je dierbaren.  
Je was een moedige, dankbare zieke.  
We hadden een mooi leven samen en ik heb  
talloze herinneringen om mee verder te leven.

Nonkel Frans,

Vele jaren waren jij en moeder man en vrouw,  
elkaars beste kameraad. Er was veel wederzijdse  
bezorgheid, attentie en vriendschap.

Je was gevoelig en gul : we konden steeds op  
je rekenen, ook toen je al ziek was. Je was  
gelovig, niet enkel in woorden, maar vooral in  
daden. Jullie genoten samen van het leven.  
Wij zullen je missen.

Pépé of Nonkeltje,

hoe wij je ook noemden, jij was onze dikke  
vriend, luisterde altijd geboeld en meende het  
écht, dat weten we heel zeker.  
Jij begreep ons altijd en daarom blijf jij zo  
speciaal voor ons. Wij vergeten je niet en zullen  
nu in jouw plaats voor mémé zorgen.

Wij droegen hem allen een warm hart toe en  
dat was wederkerig.  
Samen met hem danken wij zijn huisarts en zijn  
thuisverpleegster voor hun diep-menselijke  
toewijding en respectvolle verzorging.  
Ons vertrouwen in hen is méér dan verdiend.

Ik had de beste familie die ik wensen kon.  
Daarom dank ik jullie één voor één voor alle  
liefde, genegenheid, bezorgdheid, hulp, elke  
kleine attentie en vooral voor zoveel vriendschap.

De families danken je voor je aanwezigheid,  
gebed, medeleven en sympathie.