



† Bid voor de ziel van zaliger Mynheer

Antonius CALLENS

echtgenoot van Maria LACROIX

geboren te Bouchout, den 31 Mei 1898 en
aldaar zeer godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 29 December 1937, voorzien van de laatste
H.H. Sacramenten

Hij was een man, eenvoudig en oprecht van harte.
Een leven zoo aangenaam aan God moest vervol-
maakt worden door de beproeving en deze heeft hij
in volle onderwerping doorstaan,

Duurbare Echtgenoot, ik hoop dat de goddelijke
barmhartigheid mij wel zal willen opnemen in de he-
melsche vreugde, en mij vergunnen zal u van daaruit
honderdvoudig terug te geven wat uwe goedheid
voor mij op aarde gedaan heeft.

Mijn duurbaar kind, uw vader verlaat u : vergeet
mij niet in uwe geboden ; wees steeds de troost uwer
moeder ; blij standvastig in uw geloof en leef zoo dat
wij eens bij God voor altijd mogen vereenigd zijn.

Vader, broeders, zusters en familielieden, woent
niet om mijn heengaan ; wij zullen elkander in den
hemel weerzien.

Eerwaarde Broeder, ik dank u voor uw onverpoos-
de zorgen ; wees gij met mijn eerwaarde Zuster mij
in uwe kerkelijke gebeden indachtig.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

7 j. en 7 quadr.

L. Celis, begr. Bouchout