

Met droefheid om zijn heengaan,
maar dankbaar voor zijn lang leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Emiel Callens

weduwnaar van Maria Voets

Hij werd geboren te Aartselaar op 23 juli 1914
en is, omringd door zijn familie, zachtjes van
ons heengegaan in WZC Huize Stracke
te Boechout op 25 augustus 2011,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u vriendelijk
wordt uitgenodigd, heeft plaats in de kapel van WZC
Huize Stracke te Boechout, Borsbeeksesteenweg 45,
op **woensdag 31 augustus 2011 om 10.30 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot
groeten vanaf 10.10 uur aan de kapel.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het
columbarium op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres :

Familie Callens,

p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
2640 Mortsel - Liersesteenweg 120.

Dit melden u :

Michel en Cecile Callens - Dom,
Frans en Diane Callens - Fonteyne,
Hugo en Els Peters - Callens,

zijn kinderen,

Kris en Nancy Callens - Hermans,
Eline, Robin, Jennis, Tine,
Steven en Sandra Grysolle - Callens,
Thibault, Wout, Janne,
Iris Peters,

Sebastiaan, Linde, Gitte,
Steve en Gwen Nicasi - Peters,
Toon, Fran,

Marleen Callens,
Erik Callens en Xenia Dehaes,
Rudy De Vos en Machteld Swolfs,
Karen, Jolien,

zijn klein- en achterkleinkinderen,

De families Callens en Voets.

*Bijzondere dank aan de huisarts, de directie en al het
personeel van het WZC Huize Stracke te Boechout
voor hun goede en liefdevolle zorgen.*