



Dierbaar aandenken aan

Frans CALLENS

geboren te Boechout op 16 maart 1922
overleden in het Akademisch Ziekenhuis te
Jette op 18 februari 1989.

Als het leven te donker wordt is het licht van
de dood de enige vreugde.

Nonkel Frans, moge de stilte die uw leven
altijd omhulde nu uitgroeien tot een lied van
eeuwige jubel.

De familie CALLENS

dankt U voor de blijken van innige
deelneming.