



Heer... uw wil geschiede op aarde als in den hemel !  
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
MIJNHEER

## **Gummarus Alphonsus CALLENS**

weduwnaar van Mevrouw

**Josephina Francisca Antonia ANDRIES**

Lid van den Bond van het H. Hart

Vereerd met het Burgerlijk Kruis 2de Klas en het  
Burgerlijk Eere-teeken 1ste Klas

Eere-Ontvanger der Commissie Openbaren Onderstand  
geboren te Boechout, den 26 Oktober 1864, aldaar  
godvruchtig in den Heer ontslapen, den 27 Oktober 1942  
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten  
en van den Pauselijken Zegen in Articulo-Mortis

Zijn goed voorbeeld was een gestadige les voor allen die hem kenden. Hij was een kunstminnend, diepgeloovig en godvruchtig man. Hij was eenvoudig en rechtschapen, minzaam in zijn omgang, getrouw aan zijn plichten. Daarom spreekt de Heer tot hem: «Goede en getrouwe dienaar kom binnen in de vreugde uws Heeren.»

Hoe zoet is het te sterven, na een gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het Hart van Dengene die ons zal oordeelen.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, be-  
waart mijn aandenken in uw hart. Uw voorbeeldige levens-  
wandel weze mijn schoonste eerekroon ! Blijft elkander  
beminnen ; weest standvastig in het geloof ; volgt mijn  
voorbeelden na, ik laat ze U als mijn duurzaamste testa-  
ment.

Weest mij indachtig in uwe gebeden. Gij vooral mijn  
Eerwaarde zoon en Eerwaarde dochter, gedenkt U mijner  
in Uwe heilige Officiegebeden.

**DE FAMILIE BEDANKT.**

L. Celis, begrafeniszen  
Boechout

501 Drukk. J. Verheyen  
Boechout