

Een deugdzaam leven bereidt tot een goede dood
en zulke dood leert heilig leven. (Bossuet)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Joannes Cornelius CALLENS

Weduwnaar van

Joanna Ludovica SCHILLEMANS

Erelid van de bond van het H. Hart en andere
godvruchtige genootschappen.

Vereerd met het Nijverheidsreken van 1ste klasse
en met de Gouden Medalie van de Kroonorde.

*geboren te Boechout de 7 November 1870 en aldaar
godvruchtig in de Heer ontslapen de 22 Maart 1953,
gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk en de Apostolische zegen.*

Met St-Paulus mag de dierbare overledene terecht zeggen:
mijn geweten geeft mij getuigenis, dat ik mij in deze we-
reld wel heb gedragen, in alle oprechtheid voor God en in
eerlijkheid voor de mensen.

«Hij was een vader die alle bewondering afdwong en waar-
dig is in de nagedachtenis van de goeden bewaard te blij-
ven» (II Math. VII, 20)

Omdat hij Gode aangenaam was, heeft de Heer hem door
de beproeving heen, nader tot Hem willen brengen.

In stil gebed zijn de laatste jaren van zijn leven voorbij-
gegaan.

«Maar, wanneer Gij in uw leed en tranen aan 't hidden
waart droeg 's Heren-Engel uw gebed tot vóór Gods troon»
(Tobias, XII)

Spijts alles bewaarde hij een diep geloof en een onwan-
kelbaar betrouwen op God.

Het kruisteken was zijn kracht, en de rozenkrans zijn wapen
Tot de laatste dag, tot het laatste uur wanneer zijn levens-
kracht reeds begon te wijken, heeft hij gebeden:

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons!

Gelukkig die LEEFT en STERFT onder de bescherming
van Maria!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gaarne had ik nog bij
U willen blijven, U gelukkig zien was mijn vurigste be-
trachten! Maar Gods H. Wil geschiede!

Dank voor uw trouwe genegenheid! Weent niet zoals zij
die geen hoop hebben, maar vertrouwt op God!

Voor hen die in de Heer geloven, wordt het leven niet
ontnomen, maar met het eeuwige verwijseld.

Bidt allen voor mij, vooral gij, mijn zonen Priesters, blijft
mij gedenken in het H. Misoffer.

Vaart wel! Tot in de hemel, waar ik U allen wacht!

Earmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust
En dat het eeuwige licht hem verschijne!

De familie CALLENS

De familie SCHILLEMANS

*bedanken U om uw gebeden en blijken
van Christelijke deelname.*