



Ter nagedachtenis aan
De Heer

JOSEPH CALLENS

echtgenoot van Mevrouw Jeanne VAN LAER

Hij werd geboren te Boechout, op 13 februari 1908 en overleed te Antwerpen-Wilrijk, in het Medisch Instituut Sint-Augustinus, op 22 september 1983, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Bezorgdheid voor de anderen en eenvoud voor Uzelf; dat waren de wapens, vader, waarmee gij dit leven hebt gevochten; de lessen die wij van U hebben geleerd.

Wij danken U, vader, voor al de liefde en vriendschap die van U is uitgegaan.

In uw blik lag niet de hardheid van de man die er wil komen, maar de zachtheid van een gevoelig hart.

Uw wereld was klein geworden de laatste jaren, maar beter dan wie ook wist gij dat het echte geluk slechts te vinden is in de kleine dingen van elke dag.

Wij nemen afscheid van een goed echtgenoot, een begrijpend vader en lieve grootvader. De herinnering aan uw goedheid en eenvoud zal steeds in ons verder leven.

Wij zaten samen, zwijgend, bij het vuur;
mijn lieve vader
en ik.

Bij elk klokgetik
kwam zijn stervensuur
nader en nader.

Hij was rustig en goed;
lijk de moeder
die haar kindje heeft gedekt tot de kin,
en die heengaat op lichten voet,
stil en verblijd,
zo wist hij zijn denken en daden bedolven
onder Gods warme barmhartigheid.

Marnix Gijsen

Mevrouw Joseph CALLENS - VAN LAER,
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende blikken van
deelneming.

Begravenissen Celis / Goossens - Boechout
Tel. 449.68.61 Tel. 455.23.13