



Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft.
St Aug.

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

JOSEPHUS CALLENS

zoon van

CORNELIUS en ANNA MARIA DE VOCHT

*lid van het genootschap van den H. Vincentius á Paula,
te Bouchout,*

*lid van de congregatie onder den titel van O. L. V. Geboorte
te Lier,*

geboren te Bouchout, den 24 September 1816,
en aldaar, na eene kortstondige maar allerpijnlijkste ziekte
godvruchtiglijk in den Heer ontslapen, den 26 October 1873,
voorzien van de III. Sacramenten.

Zalig is de mensch die zich niet opbiel met de
berading der goddeloozen, noch wandelde in den weg
der zondaren; maar wiens vreugde en blijdschap was
in de wet des Heeren. Ps. 1. 1, 2.

Weinig geleefd hebbende heeft hij (door zijne deugd-
zaamheid) vele tijden vervuld, en daar zijne ziel aan-
genaam was aan God, heeft God zich gehaast hem weg
te nemen uit het midden der ongerechtigheden.

Sap. 4, 11, 13, 14.

Mijn Jesus, wees mij genadig. (100 dagen afnaat.)

R. I. P.