



Dankbare herinnering aan

Jules Callens

Lid van Ziekenzorg-Boechout

Lid van K.V.G.-Boechout

Hij werd geboren te Boechout
op 30 januari 1922 en overleed
aldaar in het R.V.T. Avondvrede
op 2 juni 2002, gesterkt door
het H. Sacrament van de zieken.

De familie dankt u voor uw gebed en uw meeleven. Speciale dank aan de huisarts, de directie en al het personeel van het R.V.T. Avondvrede te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.

Hoe dikwijls heb ik niet mijn duiven
ingekorfd om ze op een vlucht te laten
vertrekken.

Nu is mijn tijd gekomen.

Ik ben net als mijn duiven vertrok-
ken op een lange vlucht.

Voor mij, m'n laatste vlucht naar de
hemel.

Om daar onder de vleugels van "ons
moe en onze va" terug te keren in een
veilig nest.

Maria, lieve zus, ik weet dat ik niet
altijd de gemakkelijkste was maar toch
bedankt voor alles, echt waar bedankt.
Josette, Wim en Dirk, Marcel ook jullie
zijn bedankt. Jullie hebben het voor
mij en ons Maria zoveel aangenamer
gemaakt. Ik vlieg nu hoog naar daar-
boven. Als ge morgen een sterretje
ziet flikkeren, ben ik het misschien,
als ge wuift zal ik eens pinken.

Hoog van daarboven vanuit mijn nieuwe
huis, THUIS bij de Heer.

Jules