

- Of wij leven of sterven, de Heer behoren wij toe - (Rom. 14, 8).

†

De Heer riep tot zijn eeuwige vreugde

ZUSTER JUSTA (Philomena CALLUY)

Geboren te Kapellen	8 maart 1909
Ingetreden te Berlaar	29 mei 1930
Legde kloostergeloften af	22 januari 1932
Overleden te Berlaar	12 november 1979
Begraven te Berlaar	15 november 1979

Gelouterd door langdurige en soms haast ondraaglijke pijnen, is Zuster Justa van ons heen-gegaan.

Gedurende meer dan dertig jaren heeft zij als lerares te Berlaar haar kunstvaardigheid ten dienst gesteld van talloze opgroeiende meisjes, die ze tevens wist gevoelig te maken voor godsdienstige waarden in het leven.

Jesus, Maria, Jozef : spontaan welden haar deze drie namen uit het hart naar de lippen, getuigend van het ongeschokt vertrouwen dat in haar leefde. Zij voelde zich geroepen om, met verrassende doortastendheid, datzelfde vertrouwen mee te delen aan mensen in nood die ze op haar levensweg ontmoette : armen, zieken, bejaarden, mensen geslagen door het leven. Tot zijzelf langs de kruisweg van het lijden in hechte verbondenheid met de Heer zonder angst de dood tegemoet ging, « overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat » (Rom. 8, 18).

Nu rust zij, zoals zij verlangd heeft, te midden van haar overleden medezusters - in de vrede van de Heer -, verbeidend de dag van de glorievolle opstanding.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.



†

De algemene overste en de Zusters van het H. Hart van Maria en haar familie danken U voor de blijken van deelneming en uw gebeden.

DRUKK. JANSENS
BERLAAR