

Haar geluk vond zij in eenvoudige dingen :
een vriendelijk woord van ons - een lach
van haar klein- en achterkleinkinderen -
het bewonderen van planten en bloemen.



Dankbare herinnering aan

Paula CAMPENAERTS

Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden Vremde.
Lid van Ziekenzorg.

Weduwe van August VERCAMMEN

Zij werd geboren te Vremde op
26 september 1916 en overleed te Lier in
het H. Hartziekenhuis op 16 oktober 1988,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen,
danken U voor de troostende blijken van
deelneming.

Zij heeft veel geleden
en veel tegenspoed gekend.
Zij heeft altijd zwijgzaam gestreden ...
tot het uiterste.
Haar leuze was : «Steeds opnieuw be-
ginnen, dat is levensmoed.»
Haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen waren haar trots, haar
vreugde en haar troost.
Zij heeft geleefd voor anderen.
Zij gaf altijd, wou nooit ontvangen.
Zij kon geen onrecht verdragen, leed haar
pijn in stilte.
Zo was haar leven,
liefde strooiend, liefde oogstend.
Door niets ter wereld kan zij vervangen
worden.

Dank U moeder, moeke.