



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

**Camille, Cyrille, Cornelis
CASIER**

echtgenoot van

Mevrouw Juliette COCKX

Oud Strijder 1914-1918

geboren te Voormezele (W.VL) op 1 Februari 1891
en kortstondig overleden te Boechout
op 25 Juni 1953.

Gesterkt door het H. Oliesel.

Het leven van de rechtvaardige is een voor-
beeld voor ons allen.

Gebukkig de mens die gerust sterft, hij zal
de kroon des levens ontvangen.

Dierbare echtgenote, ik heb U
steeds liefgehad, hebt dank voor uw genegen-
heid, blijft verenigd in liefde en vrede.

Eens komt de dag dat wij elkaar weerzien.

En gij, mijn geliefde bloedverwanten en
allen die mij dierbaar waart, vaartwel en ver-
geet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Familie dankt u.