



Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

Bertha CAUTEREELS

Weduwe van de Heer

Louis VAN DOREN

geboren te Vremde op 17 januari 1917, overleden
te Haasdonk, ten huize van haar dochter en
schoonzoon, op 6 juni 1976

Gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken

God heeft een grens gesteld aan ieder
mensenleven waarop zij, de ziel aan God
dient weer te geven.

Wij treuren om het verlies van een liefde-
volle moeder en grootmoeder. Nederig en
oprecht als zij was ging haar kommer en
zorg steeds naar de anderen, terwijl ze
voor zichzelf zo weinig vroeg.

Mijn geliefde kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u voor de kinderlijke
liefde die u me hebt bezorgd in het aardse
leven. Ik weet dat mijn afsterven u ten
zeerste bedroeft, hebt nochtans betrouwen
in de Heer, ons scheiden is maar tijdelijk. Ik
ben hierboven uw goede vader komen ver-
voegen en samen waken we over u en be-
reiden u een plaats in de eeuwige zaligheid.

Mijn schoonouders, familieleden, vrienden
en kennissen, ik dank u voor de vele blijken
van vriendschap. Gedenk mij nu in uw ge-
beden.



De Heer en Mevrouw
Willy VAN CAMMEREN-VAN DOREN
en kinderen Peter en Chris,
Juffrouw Lutgarde VAN DOREN,
De Heer en Mevrouw
Jan VAN DOREN-VANDEWEYER,

danken u van harte
voor uw blijken van
deelname.

2220 Wommelgem, Welkomstraat 92.

2758 Haasdonk, Dennenlaan 50.

Begrafenissen J. SMITS (opvolger L. VAN KUYK)
Ternesselei 13, Wommelgem. Tel. 45.80.48