

Dankbaar gedenken wij

MEVROUW

**Paulina Maria CAUTREELS**

Lid van de bond der gepensioneerden en  
van de bond K.V.G. - Boechout  
echtgenote van de heer

**Jozef CAUTEREELS**

geboren te Pulderbos op 4 juli 1912 en  
godvruchtig overleden te Lier in het H.-Hart-  
ziekenhuis op 20 augustus 1983, gestorft  
door het H. Sakrament van de zieken

De echtgenoot, kinderen, kleinkinderen  
en familie danken U voor de blijken van  
deelname

Moeder is van ons heengegaan.  
Naar het voorbeeld van de Heer Jezus  
is ook zij de zware kruisweg gegaan  
van lijden en pijn.

De dood is voor haar een verlossing,  
Maar méér nog is het de overgang naar een  
nieuw leven in de eeuwige vreugde van de  
Heer.

Deze blijde boodschap heeft Jezus ons ge-  
bracht vanop Zijn Kruis.

Door Zijn dood heeft Hij de dood overwonnen,  
door te verrijzen heeft Hij ons de toegang  
geopend naar een nieuw bestaan.

Moeder, pas nu gaan we beseffen  
wat u voor ons betekende,  
wat u voor ons deedt.

Daarom willen wij u blijven gedenken  
in ons gebed,

in al wat u ons hebt voorgeleefd in liefde en  
trouw.

Dierbare echtgenoot en beste kinderen,  
dank om uw steun en liefdevolle zorgen  
waarmee u mij steeds hebt omringd.

Begr. H. Van den Bogaert - Ranst - 485 55 60