

D. O. M.

Drie dingen behagen mijnen geest en zijn aangenaam bij God en bij de menschen: eendracht onder broeders, liefde jegens de naasten, en Man en Vrouw die elkander verstaan. Eccl. XXV, 1.

Heer, gij hebt ons dengene ontnomen, die ons zoo duurbaar was en het geluk van ons leven uitmaakte, alles is geschied volgens Uw behagen; wij knielen biddend neder voor Uwen heiligen wil.
Job I, Eccl. XXX

+

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Richard, D. C. F. Cayman

echtgenoot van Mevrouw

SYLVIA BORDON

geboren te Antwerpen den 16 April 1833,

aldaar overleden den 28 October 1923,

Voorziet van de Troostmiddelen der H. Kerk.

O Heer, ik beminde den luister van uw huis; verlos mij en heb medelijden met mij,
Ps. XXXV, 8 en 11.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Zoon, bloedverwanten, onze scheiding zal niet lang duren, in den hemel zullen wij vereenigd zijn. Helpt mij door uwe gebeden..... en gij mijne vrienden, seculiere en reguliere priesters, weet mij aan 't altaar des Heeren indachtig.

H. Aloys. - Rom. XV. 80 H. Ma.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
100 dag. afl.

Voor uwe geloovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen, en nadat het huis van het aardach verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonstede verkregen.

[Pref. der overl.]

Zijne kunst sproot uit de zuivere bron van 's Heeren Liefde.

Zijne kunstwerken zijn blijvende lofzangen tot den God van alle schoonheid en stichtende lessen welke spreken van innigen zielevrede en wijzen naar den hemel.

CAYMAN'S TRYPTIEKEN :

I - De Etiopier door H. Philippus gedoopt

a) Zending, b) De Wagen, c) Doop.

II - Eigen der mis van St-Laurentius.

a) Aalmoes, b) Mirakel, c) Marteldood.

III - Magdalena.

a) In de Wereld, b) Bekeering, c) Aan 't H. Graf.

IV - De Verloren Zoon.

a) Vertrek, b) Brouw, c) Terugkomst.

V - St-Isidorus, Gildepatroon der Tuin- en Landbouwers.

a) Kind, b) Landbouwer, c) Vereering.