



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
Christina Joanna CELIS

weduwe van de Heer
VICTOR SMETS

Geboren te Boechout, op 15 februari
1892 en godvruchtig overleden te Duffel,
op 27 juli 1977.

Voorzien van de Troostmiddelen onzer
Moeder de Heilige Kerk.

Achter haar uiterlijk harde leven lag er
een vriendelijk en teder kloppend hart
verborgen. Steeds heeft zij blijk gege-
ven van offerbereidheid tot het uiterste
en dit zelfs met dankbare liefde voor
allen die haar omringden.

Wij betreuren deze goede vrouw die
groot was door haar eenvoud, haar
moed in beproeving en pijn, haar gul-
heid en vriendelijkheid jegens iedereen.
Maar in deze grote droefheid, die over
ons ligt als een donkere nacht, schijnt
toch een licht. Een licht dat moed geeft,
een licht dat sterkte geeft, een licht dat
hoop geeft... en dat éne licht is Chris-
tus ! Inderdaad zijn verrijzenis heeft
bewezen dat sterven niet het einde is,

maar het binnentreden in het volle leven.
Wij danken U, Heer God, voor deze
goede vrouw, voor alle vriendschap en
liefde die van haar is uitgegaan. Wij
danken U, omdat zij vanuit de Hemel in
liefde zal aanwezig blijven, bij ons.

De kinderen, kleinkinderen, achterklein-
kinderen en verdere familieleden, danken
U oprecht voor uw gebeden en blijken
van deelneming.

Begr. - Funerarium F. Vanthienen-De
Swert, Rooienberg 19 - Tel.31.25.45