



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

## CONSTANCE CELIS

Lid van de Kristelijke  
Gepensioneerden, Vremde

Weduwe van de Heer  
Jozef VERHAEGEN

Zij werd geboren te Vremde op 28 juni  
1906 en overleed te Lier in de  
H. Hartkliniek op 9 april 1985,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

De Heer en Mevrouw  
Marcel Jacobs - Verhaegen,

De Heer en Mevrouw  
Armand Liekens - Verhaegen,

De Heer en Mevrouw  
Julien Kets - Verhaegen,

danken U voor de troostende blikken  
van deelneming.

Midden de vreugde om het Paas-  
feest is zij van ons heengegaan.

Naar het voorbeeld van de Heer  
Jezus heeft ook zij de pijnen van haar  
ziekte en uiteindelijk de dood aan-  
vaard als uit Gods hand.

Maar ook deze dood is niet het einde,  
wel de overgang naar een nieuw  
leven. Dat geloven wij, omdat Chris-  
tus ons op deze weg is voorgegaan.  
Daarom bidden wij met groot ver-  
trouwen: God, Gij zijt Heer over leven  
en dood. Gij hebt de mens naar uw  
beeld en gelijkenis geschapen. Gij  
zendt hem in de wereld en roept hem  
weer terug; aan uw gelovigen echter  
wordt het leven niet ontnomen, doch  
vernieuwd voor alle eeuwigheid.

Vader van barmhartigheid en God  
van troost, wij bidden U voor uw  
dienes, Stans Celis, moge zij in  
vrede rusten, en moge het eeuwige  
licht voor haar schijnen.

Gij zijt de trooster der bedrukten, de  
steun der zwakken; schenk aan deze  
bedroefde familieleden en vrienden  
troost in hun leed, geduld in hun  
smart, en aanvaarding van uw heilige  
wil. Door Christus onze Heer. Amen.

---

Begrafenissen Goossens & Celis N.V.  
Mortsel Tel. 449.68.61 Boechout