

Na een leven van goedheid en eenvoud hebben wij
onverwacht afscheid moeten nemen van

Emiel CELIS

Echtgenoot van Arlette HIRTZ

Hij werd geboren te Boechout op 25 oktober 1918 en overleed
te Lier in het St. Elisabethziekenhuis op 11 april 1991,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om zijn heengaan:

Arlette HIRTZ,

zijn echtgenote,

Robert CELIS,

zijn zoon,

Jozef CELIS (†) - Jeanne VERBEECK,

zijn moeder,

Charles en José HOWE - CELIS, kinderen en kleinkinderen,

zijn zuster, schoonbroer, neven en nichten.

Zijn oom, neven en nichten,

De families CELIS, HIRTZ, VERBEECK en VAN der AUWERA.

Zij nodigen U uit samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op
WOENSDAG 17 APRIL 1991 om 10 uur in de parochiekerk van St. Bavo te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt in de familiegrond op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Appelkantstraat 12.