



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Emiel CELIS

Echtgenoot van Arlette HIRTZ

Hij werd geboren te Boechout op
25 oktober 1918 en overleed te Lier
in het St. Elisabethziekenhuis op
11 april 1991, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

Arlette Hirtz,
Robert Celis,
Jozef Celis (+) - Jeanne Verbeeck,

danken U
voor uw troostende blijken
van deelneming.

«Hier ben ik thuis!» Als Mil dat kon
zeggen, was alles goed.

Dan was hij gelukkig.

Hij genoot thuis van iedere dag. Kleine
eenvoudige dingen waren voor hem
een feest. «Zijn Arlette» kon hij niet lang
missen. «We deden alles samen».

Robert mocht van dit stil geluk mee-
proeven. Ook hij kreeg een warm plaatsje
in het hart van zijn vader.

Maar Mil mocht ook thuishkomen bij zijn
vrienden. Iedereen zag hem graag komen.
Nooit hoge woorden. Voor iedereen
bereid! Helpen, dienst bewijzen... het
kon met een glimlach.

Zelfs zijn zwervende katten zullen hem
missen. Ze hadden nergens een thuis...
dus bracht Mil hen maar wat te eten... zo
teerhartig was hij!

Zijn plotse afscheid heeft ons erg ge-
raakt. Er is iemand tekort! We hebben
alleen wat tranen. En... ook dat diepe
vertrouwen: liefde sterft niet!

God zelf zal zijn leven volmaken. Voor
Mil is het volop Pasen. In dat «eeuwige»
leven mag hij heel gelukkig zijn. Want
zijn diepste droom wordt waar: «hier ben
ik thuis... voor altijd»!

Begraaf. Goossens & Celis n.v. Mortsel
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61