



Dit weze een vroom aandenken aan

de Heer LOUIS CELIS

echtgenoot van

Mevrouw ELVIRA SAERENS

geboren te Boechout op 12 februari 1896 en aldaar godvruchtig overleden op 5 september 1968, voorzien van de Troostmiddelen der H. Kerk.

Het heengaan van velen gebeurt soms bijna ongemerkt en ongekend.

Maar het nieuws van het overlijden van deze man heeft zich als 'n lopend vuur doorheen de gemeente verspreid : hij was 'n gekende figuur in ons dorp, met 'n volkse naam genoemd, en had ontelbare vrienden. Hij, die zovelen van onze geliefden naar hun laatste rustplaats begeleid heeft met z'n plechtige tred, z'n gekende eerbied voor onze doden, z'n

grote zorg voor ons kerkhof ; hij, die met ons te doen had in de pijnlijkste momenten van ons leven en dit deed met toegewijde hulpvaardigheid en takt. Z'n eigen uitvaart zal ons nu in stemming brengen om het mysterie van de dood te benaderen met de vreugdevolle hoop, die Kristus ons gaf : Hij die ons leerde goed en behulpzaam voor mekaar te zijn en dat de dood van de rechtvaardige het begin van 'n eeuwige vreugde is. Het «In Paradisum» zal in ons hart zingen : «De engelen begeleiden u naar het hemels vaderland...»

Vader, uw echtgenote, uw kinderen, uw kleinkinderen en vele vrienden zullen aansluiten bij «UW» stoet naar de kerk en de laatste rustplaats «UW kerkhof», en in deze droeve ogenblikken door het geloof getroost worden omdat gij zijt geweest : 'n begripende levensgezel, 'n echt goede vader, 'n lieve bonpa en 'n goede goede vriend...

De familie CELIS, de familie DE PAEPE, de familie SAERENS, de familie VAN LEEKWIJCK,

danken voor de blijken van deelneming.

Drukk. DE MOLEN, station Boechout.