



Dit weze een vroom aandenken aan
MEJUFFER

MARIA CELIS

geboren te Mortsel op 9 juli 1956 en god-
vruchtig overleden te Berchem, 21 januari
1971, gesterkt door de Genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Zovelen hebben in hoop en vrees meege-
leefd met haar moeder en naastbestaanden
en gebeden voor haar genezing. Nu delen
zij in hun rouw.

God ziet de tekeningen in Zijn weefsel,
waarvan voor ons alleen de onderkant,
met vaak schijnbaar zinloos dooreenlopende
draden, zichtbaar is.

Op U blijven wij ons vertrouwen stellen,
o Heer.

Geef dat wij in eeuwigheid niet wankelen.
Mariake was zo'n goed, ingoed kind. We-
gens haar innemend en zacht karakter was
het steeds aangenaam met haar om te
gaan. Verduldig heeft zij haar lange ziekte
met schommelingen tussen vrees en hoop,
moedig gedragen, bezorgd voor moeder
die nog steeds zoveel leed om vaders
plots overlijden.

En sindsdien ondersteunde zij door haar
zachte, kinderlijke liefde moeders liefde
zoals de tweede stem of de begeleiding
doel voor de hoofdmelodie in de muziek.
En als ze het einde voelde naderen, in
haar ultieme bezorgdheid voor moeder,
zegde ze: "Moeke, ga jij nu maar wat
rusten", opdat moeder dit tragisch moment
niet zou moeten meemaken ...

Goede moeder, mijn heengaan is voor U
'n harde slag. Veel sterkte, moed en Gods-
vertrouwen wordt nu van U gevraagd, maar
ik weet dat gij dat kunt opbrengen en
vader en ik, wij samen die nu bij de Heer
zijn, wij staan U bij door onze voorspraak.
Het kruis kan soms zwaar op uw schouders
drukken. Maar eens wordt het verrijzenis
en eeuwig samenzijn.

God alleen kent de wegen die er naartoe
leiden. God helpe U omwille van de al-
zijdige kristelijke opvoeding die gij aan
uw kinderen hebt gegeven.

Goede broers, zusters en grootouders, ik
weet, moeder staat niet alleen. Ik weet
dat uw grote dankbare liefde haar zal
troosten en helpen om ook deze zware
beproeving weer moedig door te maken.
In deze overtuiging ben ik nu naar vader
gegaan. Wij wachten daar op U.

Goede lerarissen en mijn talrijke vriendin-
neties, ik dank U om de vriendschap en
genegenheid die ik van U steeds mocht
ondervinden.



De families CELIS, SLEEGERS en SPAEPEN

danken U voor de troostende blijken van
deelneming.

Begraffenissen CELIS Boechout - Tel. 55.23.13