

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Jos CERSTERS

Weduwnaar van Mevrouw Emma DE LAET
Echtgenoot van Mevrouw Lutgarde CUPPENS

Geboren te Antwerpen op 22 april 1920 en
overleden in het A. Ziekenhuis St.-Jozef
te Mortsel op 30 mei 1995,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

*'n Beetje
sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje...
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt - ik ben wat moe -
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe...*

Toon Hermans

*Het leven was voor Jos niet mild,
Hij overwon verdriet en tegenslagen,
Hervond de rust en stille vree
en leefde zonder klagen.
Wat hij nooit had durven hopen:
kleinkinderen die in- en uitlopen,
hij vond hen in de grote familiekring
waar hij, voor even maar, binnen ging.
In alle eenvoud,
zonder veel omhaal van woorden,
glimlachend groetend met opgestoken hand
"tot morgen" zei hij,
maar wat wij niet hoorden was...
"in 't beloofde land..."*

De Families

Cersters - Cuppens - Moens en De Laet
danken U voor Uw blijken van deelneming.