



Dankbaar gedenken wij

Constant CEULEMANS

Lid van verschillende genootschappen,

geboren te Boechout op 12 juni 1891 en
godvruchtig overleden te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 24 november 1989,
gesterkt door het Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

De familie dankt U voor uw gebed en uw
blijken van medeleven.

Onze goede oude Stan !

Hij was graag gezien.

Hij was opgeruimd, optimist en vrij-
gezel. Een levensgenieter was hij wel.
Hij fietste kilometers ver van hier naar
ginder, zeker tot zijn 93 jaar.

Toen ze zijn fiets afnamen, stond een
groot drama voor hem klaar.

Zijn laatste jaren kwamen in aantocht
voor hem, en opeens ... drukte hij
stevig op zijn levensrem.

Zijn heup breken was voor hem fataal,
zoiets ergs gebeurde in zijn leven ge-
lukkig maar één maal.

Hij heeft lang samen met ons mogen
leven, was hij maar die goede oude
Stan gebleven !

Denollet Mireille.