



Aandenken aan

De Heer

Frans CEULEMANS

weduwnaar van Mevrouw

Virginia VAN BALEN

geboren te Boechout op 13 juli 1909 en
overleden in het rusthuis 't Paradijs te Lier
op 18 augustus 1998, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

De familie dankt U
voor uw bliken van medeleven.

Speciale dank voor de goede zorgen aan
Zuster Griet Wouters en Mevrouw Meulenberghs,
palliatieve hulpverlening Mechelen en aan het
verplegend personeel van het rusthuis 't Paradijs.

Geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren
geen grenzen en geen muren
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!

Uit "Adagio", F. Timmermans