

Datgene is geschied wat den Heer behaagd heeft ; dat zijn heilige wil geschiede.

Job I. 21.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Joannes Constantinus CEULEMANS

Kandidaat in de rechten, Oud-Strijder vereerd met verschillende eereteekens, Lid van verschillende Broederschappen.

*geboren te Bouchout, den 30 November 1894
en aldaar godvruchtig overleden
den 9 Februari 1922.*

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Niets is duurzaam in dit leven ; al het geluk der wereld verdwijnt op het oogenblik dat men denkt het te genieten. H. Ambr.

De wonderbare schikking van den Almogende heeft het tegenwoordige leven met tal van beproevingen doormengd om ons het toekomende naar waarde te leeren schatten.

H. Ephrem.

Heer, Gij hebt dengene die ons duurzaam was weggenomen, en die het geluk van ons leven uitmaakte, is verdwenen als eene schaduwe.

Job. XX.

Hij was bemind bij God en bij de menschen, zijne gedachtenis is zegening. Eccl. 40. 1.

Met verduidelijking heeft hij geleden, en is gestorven zijn betrouwen op God stellende.

Ad. Rom.

Mijne Dierbare *Ouders* en *Zusters*, ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb. Troost u bij het gedacht dat wij elkander voor eeuwig zullen wederzien in den Hemel.

H. Joan. Berchm.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde !

(300 d. afl.)

R. I. P.

Oct. Verbruggen, aann. begraf. Bouchout