

Een leven zoo werkzaam en aangenaam aan God moest volmaakt worden door het lijden, verdragen zonder klagen of morren. *H. Augustinus*

In Christus onzen Heer is voor ons de hoop eener zalige verrijzenis opgegaan : de onvermijdbare wet der dood bedroeft ons, maar de belofte der toekomstige onsterfelijkheid spreekt ons troost in.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## MIJNHEER LOUIS CEULEMANS

SCHEPEN DER GEMEENTE BOUCHOUT  
VOORZITTER VAN HET KERKFABRIEK VAN ST-BAVO  
LID VAN DEN BOND VAN 'T H. HART  
echtgenoot van

### MARIA CATHARINA VERBEECK

*geboren te Borsbeek, den 13 Augustus 1863, godvruchtig overleden te Bouchout, den 11 Mei 1934  
voorzien van de HH. Sacramenten*

Hij was goed en rechtzinnig van harte, zachtmoedig in zijnen omgang, minachtte niemand, deed niemand nadeel en uit liefde tot God bewees hij eenieder dienst. *H. Bernardus*

Als ambtenaar, echtgenoot en vader schonk hij zich den evenmensch Plicht voor alles was zijn leus : plicht altoos, plicht overal : dat was hem steeds een heilige wet. *H. Aug.*

Gedenk u mijner, mijn God, en vergeet de dienstplichten niet, die ik in uw huis en bij uwe plechtigheden heb bewezen. *II Esdr. XIII, 14*

Ik heb mijne hoop op U gesteld, o Hemelkoningin en Gij hebt mij versterkt in het uur mijner dood.

*H. Alf. v Lig*

Bemide Echtgenoot en Kinderen, bedroeft U niet gelijk zij die geene hoop hebben ; eens zien wij elkander weer : dan zullen wij ons verblijden en niemand zal ons die vreugde ontnemen. *Thess IV 12.*

Eerwaarde Neef, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren. *H. Aug.*

Ik verzoek allen die mij gekend en bemind hebben voor mij te willen bidden :

*Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afaat  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !*