

Heer, U bent geen God van doden  
maar van levenden.  
In U leven die U naar huis geroepen hebt.

Aandenken aan  
Corneel, Frans CEULS  
echtgenoot van Mathilde DIERICKX  
*Vereerd met de Burgerlijke Medaille 1e klasse*  
*Geboren te Boechout op 20 juli 1893*  
*Overleden te O.-L.-V.-Waver op 5 januari 1974*

De familie is u erkentelijk  
voor de blijken van  
christelijke deelneming en medeleven.

Heer onze God,  
met vertrouwen bidden wij U:  
Voltooi wat Gij in vader begonnen zijt  
toen hij door het doopsel de uwe is  
[geworden.

Hij heeft in U geloofd,  
op U zijn hoop gesteld,  
laat hem nu leven in uw liefde.

En onze herinnering aan vader  
is dankbaarheid aan U  
om alles wat Gij door hem  
aan ons gegeven hebt.