



Mevrouw Frans CEULS, geboren Sophia CEULEMANS :  
Mijnheer en Mevrouw Frans CEULS-DIERICKX en hunne kinderen Marie-José, François en Louisa :  
Mijnheer en Mevrouw Arthur MULLER-CEULS en hunne kinderen Arthur en Emma :  
Eerwaarde Zuster MARIE DE ST-HUBERT, in het klooster der H. Familie te Bordeaux (Frankrijk)  
in de wereld Mejuffer Anna CEULS :  
Mejuffer Emma CEULS :  
Mejuffer Paulina CEULS :  
Eerwaarde Zuster ST-LUC, in het klooster der H. Familie te Rennes, (Frankrijk).  
in de wereld Joanna CEULS :  
Eerwaarde Broeder HUBERTUS, in het klooster der Minderbroeders te Thielt.  
in de wereld Jozef CEULS :  
Mejuffer Theresia CEULS :  
Eerwaarde Broeder GUMMARUS, in het klooster der Minderbroeders te Hasselt.  
in de wereld Gummarus CEULS :  
Mejuffer Florentina CEULS :  
Eerwaarde Zuster GOMMAIRE, in het klooster der Franciscaners te Mechelen.  
in de wereld Constantia CEULS :  
Mijnheer Ludovicus CEULS :

De Familiën CEULS, CEULEMANS en HELLEMANS :

melden U met de grootste droefheid het onherstelbaar verlies dat zij ondergaan door het afsterven van haren teergeliefden echtgenoot, hunnen vader, schoonvader, grootvader, broeder schoonbroeder, Oom, neef en bloedverwant

## MIJNHEER FRANCISCUS CEULS

Schepen der Gemeente Bouchout.

Voorzitter van de Commissie van Openbaren Onderstand ; Voorzitter van het Genootschap van den H. Vincentius à Paulo ;  
Eerevoorzitter van de Boeren- en Hoveniersgilde van Bouchout ;  
Lid der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië, van den Bond van het H. Hart van Jezus en van verschillende  
Broedersschappen ; vereerd met het Burgerlijk Eereteken van Eerste Klas.

echtgenoot van Mevrouw SOPHIA CEULEMANS.

weduwnaar van Mevrouw JOANNA MARIA HELLEMANS.

*geboren te Lier, den 8 Februari 1861 en aldaar goddurchtig in den Heer ontslapen in de Kliniek  
van het H. Hart, den 7 Maart 1926, voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.*

UEd. wordt verzocht den plechtigen lijkdienst gevolgd van de begrafenis bij  
te wonen op Woensdag 10 Maart 1926, te 10 uur, in de parochiale kerk van den  
H. Bavo, te Bouchout.

Vigiliën zullen gezongen worden te 9 1/2 uur.

Vereeniging in het sterfhuis, om 9 1/2 ure.

DAT ZIJNE ZIEL IN VREDE RUSTE.

Bouchout, 7 Maart, 1926.

Smisstraat, 11

*Noch bloemen, noch kronen.*

Moderne Drukk. J. VERHEYEN, Smisstraat, Bouchout.