



Eene stem weerklonk door de straten : onze vriend is dood... en allen hebben hem bitter be-weend. Mach.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer Franciscus Ceuls

weduwenaar van wijlen

Mevrouw Joanna Maria HELLEMANS

echtgenoot van

Mevrouw Sophia CEULEMANS

Schepene der Gemeente Bouchout,

Eere-Voorzitter der Boere- en Hoveniersgilde,
Voorzitter van S^t Vincentiusgenootschap en
van de Commissie van Openbaren Bijstand,
lid der Derde-Orde, van den Bond van het
H. Hart en van verschillende Broederschappen,
geboren te Lier, den 8 Februari 1861 en aldaar
godvruchtig overleden, den 7 Maart 1926, voor-
zien van de laatste H.H. Sacramenten.

God schonk hem zijn geest van wijsheid en
doorzicht. Zijn hart was rechtschapen en zijn
woord was waarheid. Voor velen was hij de raads-
man, de wijze bij wien men te rade gaat om licht.

Job. XXII, 3. Tob. IV, 19.

Wees mijner indachtig, o mijn God, voor alles
wat ik voor mijn volk gedaan heb. Heb. V-19.

Hij was een goed echtgenoot en vader, verkleefd
aan den godsdienst. Hij heeft een bijzondere zorg
gedragen voor de armen en noodlijdenden.

H. Can. Prov. XXXI.

Dierbare Echtgenoot, Kinderen en Bloedver-
wanten, Vaartwel! Bidt voor mij en leeft zoodanig
dat wij eens bij God voor altijd mogen vereenigd
wezen. H. Bern.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

300 d. aff.

Jezus, Maria, Jozef.

300 d. aff.

John Stevens, aann. begravenissen, Bouchout.