

In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is
zij in vrede gestorven. B. de Psalm.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

Carolina Maria CEUPPENS

Weduwe van Constantinus LAUWERS

LID VAN DEN BOND VAN 'T H. HART

LID VAN DE VROUWENGILDE

LID VAN VERSCHILLENDE BROEDERSCHAPPEN

*Geboren te Hemixem op 24 April 1872 en god'ruchtig
in den Heer ontslapen te Bouchout op 1 Juli 1930.*

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Het is zoet te sterven als men deugdzaam geleefd heeft, want de dood is de bekroning van hunne zegepraal en de ingang tot het eeuwige geluk.

Zelig is de mensch die zijn hoop gesteld heeft op den Heer en zijn oogen niet heeft laten vallen op de ijdelheden en de dwaasheden der wereld. Ps. 39, 5.

Vaarwel, geliefde kinderen, schoon- en kleinkinderen en familieleden. Dank om uwe getrouwheid en al uwe zorgen. Hiernamaals zal ik den Heer voor u bidden opdat gij onder elkander moogt vereenigd blijven en alzoo eene vereenigde nagedachtenis aan mij brengen.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dagen aflat.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk. 300 dagen aflat.

L. Peeters, begraf., Deurne-Zuid. Telef. 251.84