



Dankbaar aandenken aan

## Emmy Ceuppens

Weduwe van Eddy Coulier

Zij werd geboren te Boechout op  
17 juni 1910 en overleed onverwacht  
aldaar in het R.V.T. St.-Mathildis op  
14 maart 2005.

---

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven. Met dank aan de directie en al het personeel, in het bijzonder het verplegend personeel van afd. Kastanjehof van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor de uitstekende verzorging.

Een moeder uit handen geven doet pijn.  
Er zit heimwee in ons hart nu wij terug  
denken aan al wat zij voor ons gedaan heeft.  
Moeder was destijds veel met ons bezig en  
ook met onze kinderen en kleinkinderen.  
Zij had een zeer groot moederhart.  
Wij zeggen dank omdat wij haar zo lang bij  
ons mochten hebben.  
Dat zij de verdiende rust mag vinden hier  
boven bij vader.

*Anita en Albert*

Beste Bomma,  
Wanneer mijn Mama of mijn Oma op bezoek  
gingen bij mijn Bomma in het rusthuis  
St.-Mathildis moesten ze mij geen tweemaal  
vragen of ik meeinging. Ik werd er altijd zeer  
enthousiast ontvangen en als dan het bezoek  
ten einde was dan was ik bedroefd omdat wij  
haar alleen moesten achterlaten. Gelukkig  
hebben wij onlangs met ons allen nog samen  
met haar kunnen feesten ter gelegenheid van  
de geboorte en het doopsel van mijn broertje  
Tibo.

Lieve Bomma ik vergeet U nooit.

*Alicia*