

Gelukkig zij die in den Heer sterven, want  
hunne werken volgen hen. *Apoel. J.*



Gedenk in Uwe gebeden en sacriëliën

de Ziel van  
**MIJNHEER**

**Joannes CEUPPENS**

echtgenoot van

**Mevrouw Anna Maria VERBERT**

geboren te Langdorp op 25 September 1861,  
en godvruchtig overleden te Boechout,  
op 4 October 1944.

*Voorzien van de H. H. Sacramenten.*

Een erekroon zijn de hooge jaren, die op  
de wegen der gerechtigheid gevonden wo. den.  
Hoe grootsch en schoon, 't lange leven dat  
gondeld wordt door stille werkzaamheid voor  
vrouw en kinderen. Hun welzijn, geestelijk  
zoowel als stoffelijk lag hem zoo nauw aan  
't hart. Hij zette elkeen aan tot het goede door  
voorbeeld en woord.

Duurbare echtgenote, zestig lange ja en  
mochten we van O. L. Heer samen de vreug-  
den en kruisen van ons schoon echte lijk leven  
deelen. Zoo mekaar helpen in onzen opgang  
naar onzen Schepper. Heb dank om zooveel  
goedheid in ons leven.

En gij mijn duurbare kinderen, voer U heb  
ik gedaan wat ik kon, door werk en gebed.  
Eert moeder al de dagen van Uw leven, leef,  
zinnvol, goddienstig en godsdienstig zocals ik  
U geleerd heb. Bidt veel voor mij, en gij  
blonder mijn dochter, bidt voor vader in Uwe  
kloostergebeden.

Vaarwel tot in een beter leven.

*Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.*

**DE FAMILIE BEDANKT VOOR  
DE KRISTELIJKE DEELNEMING.**

L. Celis, begrafenissen. Drukk. J. Verheyen.  
Boechout. Boechout