

Ik had nog hoop op de dag van morgen :
Gelijk het de Heer behaagde zo is het
geschied.

De naam des Heren zij gezegend.



Bid voor de ziel van zaliger

de Heer Jozef CEUPPENS

echtgenoot van

Mevrouw Bertha MYIN

Lid van de gepensioneerden van Broechem

geboren te Vremde op 24 juni 1900 en
na een smartelijk ongeval overleden te
Lier op 4 december 1975.

Het noodlot kan soms hard en onverbid-
delijk toeslaan, en onverwachts een
krachtig leven in een korte tijdspanne
zielloos maken.

Zo is het gebeurd met de dierbare afge-
storvene. Hij was een man van diep ge-
loof en vertrouwen in God. Zijn liefde
tot God was oprecht gegrond in de al-
gehele overgave en de werkzaamheid van
zijn dagelijks leven, gelijk ook zijn liefde
tot de naaste eenvoudig was, maar met
de eerlijke bekommernis van een groot
hart en zonder de minste zelfberekening.

Lieve echtgenote, ik heb u ~~innig~~
had om uw grote goedheid, alles is zo
plots geëindigd, doch nu ook is het goed,
God wilde het zo, ik zal de Heer vragen,
dat Hij u overvloedig zegene en U helpe
bij deze plotse scheiding, treurt niet om
mijn heengaan want de hemel is ons deel,
daar zullen wij elkaar voor eeuwig weer-
zien.

Beste broers, zuster, schoonbroer, schoon-
zusters, familie en vrienden, samen heb-
ben wij vele gelukkige uren doorge-
bracht, blijf mij als een blijde herinnering
in uw gedachten bewaren, ik weet dat
ge in God de kracht zult vinden om het
hoofd recht op te houden.

De families Ceuppens, Myin, Mertens en
Maerien danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming.