

Wie goed leeft, sterft nooit te vroeg.



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MEJUFVROUW

**Maria Ludovica CEUPPENS**

geboren te Bouchout, den 28 Juli 1899,  
en goderuchtig in den Heer ontslapen te Bouchout  
den 23 Januari 1923.

Voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden

Naar de haven wendt ge uw steven,  
Eer de storm het hootje split ;  
Uwen doortocht door het leven  
Deedt ge op weinig jaren tijd  
Doet ge vroeg uw heimreis,  
't is dat God, uw Heer, het wil,  
En zijn wil is altijd wijs :  
Ouders, overdenkt dat stil.

Zij is verdwenen als de bloem des velds, die 's morgens ontkiukt, frisch, vol glans en aangename geuren, en 's avonds haar hoofd huigt en sterft. H. Greg. Naz.

Zalig zijn zij, die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  
Mat. V. 8.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, weent niet over mij, alsof ik dood ware, ik leef in den hemel bij Hem dien ik op aarde uit geheel mijn hart bemind heb.

H. Agn.

Nu hebt ge wel droefheid, maar vennod zal ik U weertien : dan zal uw hart zich verheugen en niemand zal uw blijdschap ontnemen.

Mijn Jezus Barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef (7 j. en 7 quad.)

Oct. Verbruggen, aann. begraf. Bouchout