



Dankbare herinnering aan

Dorothea CEUSTERS

Weduwe van
Frans SOETHOUT

Geboren te Antwerpen op
27 februari 1902 en overleden
te Boechout in het rusthuis
Avondvrede op 26 december 1995.

Louis en Simone Soethout - De Prycker
danken U voor uw medevoelen.
Onze speciale dank aan de direktie
en al het personeel van het rusthuis
Avondvrede voor hun liefdevolle zorgen.

Ik heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes ter Here gegaan.

Stijn Streuvels