

De hooge jaren zijn een eerekroon, wanneer zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden.
Spreuken XVI.



Vraem en UWE VROME GEBEDEN INDACHTIG
DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria Regina CHRITIEN

Lid van de Derde Orde van St-Franciscus en van
verschillende Broederschappen

weduwe van Jan Baptist Schueremans
geboren te Boechout, den 7 September 1856, aldaar
godvruchtig overleden den 14 September 1941;
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten

Vraem en deugdzaam ging zij door het leven:
liefdevol en zorgvaldig werkte zij voor haar ge-
zin; haar groot geloof en diepe godsvrucht ble-
ven haar sterkte in voor- en tegenspoed; en zoo
wende zij haar wil naar Gods wil dat gedurende
al de wederwaardigheden van haar lang leven
zij den lach der christelijke gelatenheid bewaar-
de op haar wezen.

Voor wie zoo west te leven is sterven een ge-
win.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, ik dank U voor al de zorgen waarmede gij
mij omringde. Ik bid u, vergeet mij nooit in uwe
gebeden. Blijft elkander beminnen: weest stand-
vastig in het geloof; volgt mijne voorbeelden na.
Ik laat ze u als mijn duurbaarste testament.

H. Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

L. Celis, begravenissen, Boechout.