



Dit prentje is een uitnodiging om met  
vroom gebed de ziel te begeleiden van

Mevrouw

**Joanna Catharina CLAES**

weduwe van de Heer Eduard VERAERT

geboren te Boechout, op 7 november  
1879, van het tijdelijke leven in de  
eeuwige vreugde overgegaan te  
Boechout, rustoord H. Familie, op 21 juli  
1968, voorzien van het H. Sacrament  
der zieken.

Haar roeping door Huwelijks sacrament  
begenadigd, heeft ze gans willen en  
mogen beantwoorden, én tegenover

~~043304~~

haar echtgenoot die ze edelmoedig bij-  
stond in het gezinsleven én tegenover  
de kinderen die ze als een Godsge-  
schenk mocht liefhebben.

Maar moederliefde is offerliefde : dat  
leerde ze bij het sterfbed van haar  
man en van haar beiden zonen.

Biddend ging ze dan door het leven in  
algehele onderwerping tegenover God  
en in dankbare liefde tegenover hen  
van wie ze zoveel hulp en troost mocht  
ontvangen.

Maria, mijn goede schoondochter, U  
dank ik voornamelijk. U hebt voor mij  
méér gedaan dan dat uw krachten het  
toelieten. Goede zusters, U dank ik ook !  
Ik bid vurig dat er nog veel zulke  
engelen van toewijding door God tot  
die edele taak mogen geroepen worden.

De families CLAES en VERAERT,  
danken voor uw bliken van  
deelneming.

Begraaf. CELIS  
Boechout

Drukkerij DE MOLEN  
Station Boechout