

"Moge het koor der engelen  
u met vreugde ontvangen".

Op 13 september 1992 werd onze medebroeder

BROEDER

# Pieter CLAESSENS

(Br. François)

van de Broeders van Sint-Gabriël

opgenomen in de vreugde van de verrezen Heer.

geboren te Neeroeteren op 23 december 1910 en overleden te Mortsel  
in het St.-Jozefziekenhuis, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Dit melden U:

Broeder August DE DONCKER, provinciale overste van de Broeders van St.-Gabriël,

De Broeders van Boechout,

Lambert CLAESSENS - (†) Christine TUMMERS,

Zuster Marie Francine, Kanunnikessen H. Graf,

(†) René en (†) Elisa LIPKENS - CLAESSENS, kinderen en kleinkinderen,

(†) Mathieu CLAESSENS, Broeder van St.-Gabriël,

Jaak en Katrien CLAESSENS - WEVERS, kinderen en kleinkinderen,

Henri en Mia TEELLEN - CLAESSENS, kinderen en kleinkinderen,

zijn broers, zusters, schoonbroer, schoonzuster, neven en nichten,

Het verplegend personeel,

De families CLAESSENS en VLIEGEN.

Wij willen God danken voor zijn rijkgevuuld leven, vooral tijdens de uitvaartliturgie waartoe  
U vriendelijk wordt uitgenodigd, en die plaats heeft in de parochiekerk St.-Bavo te Boechout  
op ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1992 te 11 uur, gevolgd door de begrafenis te Neeroeteren.

Samenkomst in de kerk.

Gebedswake in het St.-Gabriëlcollege op donderdag 17 september 1992 om 19 uur.

*Bid voor de ziel van deze overledene, dat hij in vrede ruste.*

Rouwadres:

Broeders van St.-Gabriël

Lange Kroonstraat 72 - 2530 Boechout.