



Vroom aandenken aan

Broeder

Pieter CLAESSENS

van de Broeders van Sint-Gabriël

Hij werd geboren te Neeroeteren
op 23 december 1910,
wijdde zich aan de Heer toe
op 8 maart 1931.

Na 61 vruchtbare jaren kloosterleven
ontsliep hij in het Sint-Jozefziekenhuis
te Mortsel op zondag 13 september 1992.

De Broeders van Sint-Gabriël
en de familie,

danken U voor uw gebed en
uw bliken van medeleven.

Als onderwijzer, novicenmeester en overste
hing er een zweem van godsdienstigheid om
Broeder Pierre.

Hij bracht ons een lichtende
boodschap van :

- een zeer vrome kloosterling,
- een onversaagd bidder, die zijn
rozenhoedjes per dag niet telde en
klokvast het getijdengebed voorbad
op zijn monachaal ritme,
- stille en daadwerkelijke inzet tot de
laatste dag,
- dankbare en minzame confrater in
zijn omgang,
- hoopvolle moed en taaie levensenergie
tot bij zijn laatste val...

Heb dank Heer voor dit rijke leven. Het stond
in het teken van toewijding aan U en van
zelfvergeten gediensdigheid aan anderen.