



Dankbare herinnering aan

de heer

**Guido Claeys**

partner van Marieke De Ketelaere

geboren te Mol op 16 oktober 1935 en,  
na een moedig gedragen ziekte, overleden in het  
R.V.T. Sint-Mathildis te Boechout op 18 juli 2006,  
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Liefste Gui,

Na zeer veel gelukkige jaren samen, dank ik je voor het mooie leven dat ik met jou mocht delen, voor de vele dingen die ik door jou heb ontdekt, voor je enorme steun bij tegenslagen. Ons leven was rijkgevoerd door onze immense liefde, door onze talrijke uitstappen en zeker niet te vergeten de culturele uitstappen waar jij zo van hield. Allemaal herinneringen die ik nu koester.

Lieve Gui, steeds was je bereid te helpen, stond je open voor jong en oud, was niets je teveel. Maar na een langdurige ziekte heb jij gekozen de strijd op te geven en afscheid te nemen van iedereen die je dierbaar was.

Lieve lieve Gui, je zal nu gelukkig zijn en, geloof me, eens zullen we mekaar terug ontmoeten. Ik laat jou nooit alleen, want in mijn hart bewaar ik een zeer speciale plaats voor jou ! Ik hou van jou, ik denk aan jou, maar ik mis je zo!!

je allerliefste "Bolleke"