



In dankbare herinnering aan

PAUL CLAEYS

echtgenoot van

Hilde Van Hertbruggen

en papa van

Mieke, Leen en Lieveke

geboren te Lier op 11 september 1938
en onverwacht overleden te Berchem
op 14 januari 1992,
begeleid door het Gebed van de Kerk.

Uw vele blijken van deelneming en uw gebed
hebben ons in deze moeilijke dagen gesterkt.
Dank daarvoor.

Lieve Paul en Papa,

«Tot straks» waren onze laatste woorden. En toen het eindelijk «straks» was, kon je ons niets meer zeggen, niet meer zien, niet meer omhelzen, niet meer zoenen.

We missen je al heel erg; je plaats aan tafel is leeg, in huis is het stil geworden...

Altijd waren we samen, je vrouw en wij, je kinderen, waarop je toch zo fier was. Samen deden we boodschappen, maakten we uitstapjes, vierden we feest. Als een bedachtzaam chauffeur bracht je ons naar winkel, werk, school, naar een nabij of ver vakantieoord.

Familie en vrienden zochten je, om je opgewektheid, je humor en je zin voor rechtvaardigheid. Als ingenieur heb je in het keiharde bedrijfsleven zeer hard en eerlijk gewerkt.

Samen hebben we ons doorheen veel leed geworsteld, maar ook heel veel heerlijke momenten beleefd.

Paul, ons samen-zijn heeft niet lang mogen duren, maar het was schoon ...

Lieve Papa, bedankt duizendmaal en meer voor het leven en de liefde die jij ons gaf en omdat je voor ons leefde als de beste Papa.

Een dikke kus van ons allen.