



Gedenk in uw gebeden

De Heer

JOZEF CLINCK

echtgenoot van Mevrouw Casilda DEWITTE

geboren te Antwerpen, op 6 september 1897
en op 7 oktober 1980 overleden in het
St-Mariagasthuis te Berchem.

Mevrouw Jozef CLINCK - DEWITTE,

haar kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw gebed en steun in deze
pijnlijke dagen van rouw.

In je hart verlangde je nog naar een nieuwe
lente met zon en bloemen.

Je droomde van verre er. wilde kusten waar
je God kon ontmoeten.

Je hield van oude kathedralen en Wagner's
Nibelungen.

Je was een stil en bezcheiden man, streng
voor je zelf en mild voor de anderen.

Je vertoefde liefst in je familiekring.

Je taak was je hobby en bezorgde je veel
vreugde.

Lieve echtgenoot, vader en grootvader,
dankbaar willen wij je blijven gedenken en
begrijpen nu maar al te best welk geluk ons
dagelijks overkwam toen je nog bij ons was.