



Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer Arthur COCLET

Schepen der Gemeente Boechout, Plaatsvervangend Senator, Oorlogsinvalid - Oud-Strijder 1914-18, Voorzitter van N.S.B. afd. Boechout, Lid van Verbroedering der Onder-Officieren, Vereerd met de Gouden Medaille der Orde van Leopold II, Oorlogskruis met Palm, Overwinningsmedaille, Herinneringsmedaille Oorlog 1914-18, Militaire decoratie van 1e Klas, Herinneringsmedaille Verbroedering Onder-Officieren, Herinneringsmedaille van de honderdjarige Onafhankelijkheid, Erekrus N.S.B.

echtgenoot van

Mevrouw Fernande CROISIER

geboren te Ledeberg, op 9 Mei 1893, en godvruchtig overleden te Boechout, op 15 Juni 1949 voorzien van de laatste HH Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen als Articulo Mortis.

Zalig de mens die een christelijke opvoeding heeft ontvangen. Het beeld van zijn moeder zal hem altijd bijblijven.

Van haar had hij geleerd altijd goed te doen aan de geringen, en de vervulling van een dienst van naastenliefde schonk hem altijd veel vreugde.

Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geeten. Hij was een noeste werker, eerlijk en goedhartig, verdraagzaam en rechtschapen.

Hij leed veel onder de verdachtmakingen, maar zijn enig antwoord was: Ik zal door daden tonen wie ik ben. En hij heeft zich gewijd aan de vervulling van zijn plicht in het ambt dat aan zijn ondermijnd gestel zware offers oplegde.

Allen die van hem daadwerkelijke en bekwaame hulp mochten ondervinden, zullen bidden dat de Heer hem de eeuwige rust verlene voor al het goede dat hij heeft uitgewerkt.

Mijn duurzame Echtgenote, troost U in de Heer, en zet moedig de opvoeding van ons geliefd kind voort.

En gij, mijn geliefde Zoon, druk het spoor van uw Vader, en eer en bemin uw Moeder al de dagen van uw leven.

Geliefde Zuster, Familieleden en Vrienden, gedenkt U mijner in Uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

Mevrouw Arthur COCLET, geboren Fernande CROISIER;

Mijnheer Roger COCLET;

De Familien COCLET en CROISIER;

Het GEMEENTEBESTUUR van Boechout,

danken U oprecht
om de christelijke deelneming.

Druk, J. Verheyen, Boechout.

L. Celis, begraf.