

De dood is altijd onverwacht.



Gedenk in uw gebed de ziel van

## **BROEDER KAREL COESEMANS**

(Broeder Benedictus)

van de Broeders van Sint-Gabriël

geboren te Kessel op 23 augustus 1899

Eeuwige professie op 14 augustus 1922

Schielijk maar zacht in de Heer ontslapen

te Boechout op 31 augustus 1971.

---

Tot 1960 wijdde hij zijn kloosterleven rechtstreeks aan de opvoeding van de jeugd te Etterbeek, te Liedekerke en te Boechout waar onder zijn beleid de humaniora-geuigschriften werden gehomologeerd.

Hij was er medestichter van de Oud-studentenbond.

Op rust te Boechout sinds 1960, midden van de bloemenpracht waarin hij verpozing vond, genoot hij als blijde getuige van het bruisende schoolleven.

Gonegenheid en dienstbaarheid kenmerkten hem en blijven ons diep in het hart be-  
waard.

Onze Lieve Vrouw kreeg dagelijks verse bloemen van hem.

"Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen; en nodat het huis van dit aardse verblijf is ontbonden, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen." (misgebeden)

Broeders, Familie, Vrienden, tot weerziens in het eeuwig geluk.

Bidden we voor elkaar.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.

De Broeders van Sint-Gabriël,  
De Familie

danken U van harte voor uw  
gebeden en bliken van deel-  
neming.

---

Begraf. F. Celis  
Boechout

Drukkerij De Molen  
Boechout