



Dankbare herinnering aan

Philip COLIGNON

Echtgenoot van
Bertha OPDEBEECK

Hij werd geboren te Berchem op
15 februari 1913 en overleed
te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef
op 24 augustus 1995, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen,
danken U oprecht voor uw gebed
en uw medeleven.

Lieve Philip, pa en bompa,

Je was een lieve man, een goede vader, een bezorgde bompa. Levensgenieter tijdens de gezellige dineetjes in familiesfeer. Vol van de blijde weken aan zee, in gezelschap van je kleinkinderen. Streven naar perfectionisme, doorzettingsvermogen en hard werken waren je aard. Optimisme en humor kleurden je leven. Wanneer je terug vrije tijd had, brachten doek en penseel je vele vreugdevolle uren.

Dank je wel voor al de gelukkige momenten samen, voor de dingen waarvan je ons hebt leren genieten, voor de mooie herinneringen die ons bijblijven.