

"Voor uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, doch het wordt hernieuwd voor alle eeuwigheid bij U".

(prefatie overledenen)



Gedenk in uw vrome gebeden

DE HEER

Henricus Cornelius COOLS

geboren te Boechout, 8 januari 1922 en
aldaar overleden.

—
Wanneer een doorgoed en kristelijk man, zoals Henri was, de laatste dagen van zijn leven nog beproefd werd door een ernstige ziekte van zwaarmoedigheid, want dit is werkelijk een ziekte zoals een andere, was toch iedereen getroffen door de fatale afloop van deze krisis.

Maar wij weten allen dat hij een voorbeeld was van een goede mens. Stil en eenvoudig heeft Henri zijn leven geleid. Hij was er immers een van het echte boerengeslacht dat zijn behagen stelt in Gods schone schepping bij plant, dier en vruchten. Het geluk dat anderen zoeken in werelds ruoer vond hij in zijn arbeid en, na volbrachte taak, in de stille vrede met zijn oude moeder aan de haard.

Bemide moeder, het zijn voor U harde maanden geweest. Wees nu gelukkig want ik blijf aan U denken in de hemel waar ik U zal weerzien.

Bemide familieleden en vrienden er is over mij wellicht veel gesproken maar blijf mij ook in uw gebeden gedenken.

Goede zuster en schoonbroeder, heb dank voor al uw goedheid voor onze zieke moeder en voor uw goede zorgen.

Ik zal U eens allen weerzien in het hemels vaderhuis.



De families COOLS en BAEKELMANS

denken voor de blijken van deelneming in
het zwaar verlies dat hen treft.