



Liefdevol aandenken aan

Jenny Cools

echtgenote van Jozef Gebruers

Zij werd geboren te Hoboken op
18 april 1944 en ging, thuis te Boechout,
na een langdurige moedige strijd van
ons heen op 12 november 2009.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blikken van medeleven.

Rust nu maar uit.

Je hebt je strijd gestreden.

Je hebt het meer dan moedig gedaan
wie kan begrijpen wat je hebt geleden
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Je leed in stilte,
wij begrepen het niet steeds.
Je glimlach en je handdruk
vertelden ons van je liefde,
je goedheid en je tederheid.
Wij hielden van je,
zo deelden we je leed.

