

De dood der rechtvaardigen is de overgang van
het ballingschap naar het Vaderland. *H. Bern.*



BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER

Mevrouw

JOANNA PHILOMENA COOLS

Lid van den Bond van het H. Hart

weduwe van

AUGUST MERTENS

*geboren te Bouchout, op 4 Januari 1859,
aldaar godvruchtig overleden, op 25 April 1936,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Zij was eene eenvoudige en oprecht godsdienstige
vrouw, afgekeerd van het kwaad, die God vreesde
en het goed beminde.

De zoetste troost die een kristene vrouw naar het
graf medeneemt is, steeds geweest te zijn een voor-
beeldige echtgenoot en een moeder vol teederheid
en zelfopoffering, en hare kinderen als een erfdeel
na te laten een vaste overtuiging en kristene deug-
den. *Franc van Sales*

Hoe zoet is het te sterven na een gestadige gods-
vrucht gehad te hebben tot het H. Hart van Hem
die ons moet oordeelen.

*Getefde Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-
wanten*, hebt dank voor uwe liefde en goede zorgen.
Vergeet nooit de voorbeelden van Uwe moeder en
wandelt steeds in hare voetstappen: blijft allen innig
met elkaar vereenigd.

Zoet Hart van Jezus. wees mijn liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria. wees mijn heil. ..

R. I. P.

Portretdruk J. Verheyen, Bouchout.