



Dankbare herinnering aan

Maria COOLS

Lid van de K.A.V. afd. Boechout

Weduwe van Hubert GOORMANS

Zij werd geboren te Boechout op 29 maart 1919 en overleed zacht in de vrede van de Heer te Wommelgem, in het rusthuis "Wommelgheem" op 9 september 1996, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

De familie dankt U voor uw gebed en uw medeleven.

Zij danken speciaal de directie en al het personeel van het R.V.T. "Wommelgheem" voor hun liefdevolle zorgen.

We hebben Mitteke mogen kennen als een stille, moedige, biddende vrouw. Stil als het land dat zij bewerkte, leefde zij gaarne in eigen huis, in eigen familie. In tegenstelling tot haar echtgenoot Hubert, die kwiek rondfietste door het dorp, en deelnam aan het sociale leven, schuwde zij het openbare bestaan. Zij dacht veel na. Zij verkende de regionen van de ziel. Zij zag de verborgen zijden van het leven. Moedig ging zij daarbij haar weg, steun vindend in huwelijk en familie. Hubert hielp haar, zoals zij hem. Wanneer hij uit dit leven vertrok, vroeg hij de familie zijn Mitteke te blijven bezoeken en met de beste zorgen te omringen. Het had zelf niet gevraagd moeten worden, want zij was er gaarne gezien door jong en oud. Maar de weg door het leven is lang. Het vergt sterkte en uithoudingsvermogen om hem te gaan, zeker wanneer men in eigen lichaam wordt beproefd. Zij ging de weg als een biddende vrouw. Nederig zocht zij de achterste rij op in de kerk of kapel. Maar niemand was zo aandachtig als zij. Zij wist waar het om ging. Zij zocht steun bij de evangelische Jezus, en bij moeder Maria: hoe dikwijls zijn Hubert en zij niet naar Lourdes getrokken... Ook zij hadden naast de vreugde de donkerte gezien. Met hen en naar hen is zij nu overgestoken. Zij wist dat zij ging sterven. Zij is nu bij Hubert. Zij groet ieder van jullie. Dank je, Mitteke, om je stille volharding.